

En hilsen fra Kinnasand A/S, Oslo

Marianne på vårt Oslokontor har krupit i "Nattmössan" för att få välförtjänt vila efter en arbetsam dag.

Från Oslo har vi vidare erfarit, att veckotidningen Allers har varit där och fotograferat och att Aprilnumret innehöll en artikel om Kinnasand med 7 idé-bilder.

Samtidigt har vi blivit redaktionellt omskrivna i norska tidskriften Nye Bonytt, Norsk Ukeblad m.fl.

Vi har vidare haft en hel del specialutställningar hos olika kunder i Norge.



Kinnasand har fått pris i Paris för nya textiltapetkolektionen



Ett stort arbete från designerna Barbro Pettersson och Lena Fransson ligger bakom den "inspirationskälla" i färgmatchning och textil heminredning, som sammanställts i vår nya ta-

petbok.

Vid förhandsvisningen på den internationella tapetmässan Paritex i Paris fick kollektionen första pris för suveränaste färgkoordinationen.

"Försvinnanden"

Det är med besvikelse vi noterar att saker emellanåt har en tendens att försvinna i fabriken. Slagborrmaskin, nyckelsats, oljefilter m.m. har under den senaste tiden spårlöst försvunnit utan att återfinnas. Hur ogärna man än vill förklara det hela med att det rör sig om stöld tvingas man i brist på annat att tro att det är stöld. Stöld är ett begrepp som inte är helt ovanligt på företag, men då är det företag som saknar "Kinnasandsanda". Här på Kinnasand borde vi med den per-

sonal vi har förskonas från stölder, såvida det ej är oönskade gäster på kvällarna som är ansvariga.

Stöld är allvarligt och om dessa försvinnanden fortsätter att tilltaga i omfattning måste någon form av åtgärd vidtagas för att stoppa det. Låt oss alla i stället se till att denna stöldtendens stoppar så att vi slipper att slösa tid och resurser på att bekämpa den.

Jan Lindén

Sommarminne 1983

Att så här i sista minuten före pressläggningen åstadkomma något läsvärt är minsann inte det lättaste, men är man ombedd att bidra med reportage, så ställer man givetvis upp, fattas bara annat.

Så här i sommarens elfte timme, kommer man naturligtvis att tänka på den sommar som vi upplevt, som en av de allra varmaste på mycket länge. Till fromma för alla bad- och soldyrkare. Seglare och vindsurfare icke att förglömma. Men att semestera vid "Europas hjärta" var något av en tropisk upplevelse. En värmechock, som vi inte är vana vid, som kommer från Höga Norden. Det glömmes man dock snart, ty en rundvandring på de gröna öarna i Bodensjön, Mainau och Reichenau, är som en enda lång botanisk lektion. Ett eldorado för alla blomstervänner är utan tvivel Mainau, med slottet och den stora parkanläggningen, där



Partier av parkanläggningen, Mainau

forts sid 9