

## In memoriam

Med Dieter Fiedlers bortgång har vi förlorat inte bara en ambitiös och hängiven medarbetare hos Kinnasand utan även en personlig vän.

Vår första kontakt med Dieter Fiedler var ett brev från Tyskland någon gång 1969. Dieter beskrev då hur han under några semestervistelser i Sverige blivit förtjust i vårt land och att han gärna ville arbeta här om så vore möjligt. Vi var givetvis först tveksamma, eftersom liknande förfrågningar inkommer relativt ofta och regelbundet. Det var dock något i Dieters brev som gjorde att vi beslutade ett personligt sammanträffande och resultatet blev ju att han stannade kvar hos oss och har under årens lopp gjort en mycket bra arbetsinsats i skiftande befattningar. Han har alltid varit inriktad på att sälja våra produkter och hans mångsidighet och språkbegåvning har gjort att han varit användbar såväl i Sverige som på exportmarknaden. Han har alltid med största hängivenhet, energi och ambition och med tysk noggrannhet löst de uppgifter som ålagts honom.

Dieters sista år var ju en hård döds-kamp för honom, men trots att han hade alla odds emot sig, så bar han sitt öde med jämnmod och strålade även in i det sista ut en förhoppning om att ett under skulle inträffa och att han skulle bli frisk igen.

*Bengt Gilbert*

## Nyanställda



*Bertil Johansson*



*Lennart Hartvig*

Båda arbetar sedan 30 augusti vid synmaskinerna på Novalinfabriken.

Den som beundrar sig själv slipper i regel alla rivaler.



– Man får hoppas att taxeringsnämnden tror mer på mig än jag tror på val-löftena.

En dam står på en fullsatt buss, säger till en herre som fått sittplats:

– Vill herrn vara snäll och resa på sig.  
– Å nej, det där knepet känner jag till – då sätter ni er bara på min plats!

## Ett 50-årsminne

Från översvämningen sommaren 1927. Bilden är från Kinnahult, norr om Kinna. Tågpassagerare fick transporteras med tralla, då tågtrafiken helt blockerats på grund av vattenmassorna. Kortet taget den 30/6 1927 av fotograf Sätervall, Kinna.

