

# Kinnasand i Stockholm



Interiör från Funchens gränd

Hans Röstlund



Maja Cronsjö



Bertil Lundstedt



Vad vore Stockholm utan Gamla Stan? Vad vore Gamla Stan utan Funchens gränd? Vad vore Funchens gränd utan Kinnasands Showroom? Inte mycket.

Vårt showroom har nämligen blivit ett begrepp bland gräddan av Sveriges arkitekter, inredningsföretagare och annat folk som sysslar med textilier för offentliga inredningar.

Trots att vårt showroom fungerar som orderkontor och utställning, har vi tack vare lokalernas karaktär och möblering m m skapat en miljö, som upplevs både stimulerande och vid behov avstressande. Härifrån sköter vi kontakterna med inredn.arkitekter, pressfolk, detaljhandlare, tapetserare m fl för att informera om och sälja Kinnasands produkter. Vi får då och då besök av textilkunder från skilda delar av världen, så vi har även internationella kontakter.

Eftersom många av Sveriges ledande arkitekter (såväl manliga som kvinnliga) finns här i Gamla stan, har vi haft goda möjligheter att knyta nära personliga kontakter, som är så viktigt för att kunna "hänga med" i vad som händer och sker i byggbranschen och på fältet i övrigt.

Funchens gränd fungerar också som bas för våra 2 representanter på distriktet Stockholm-Mälardalen. Bertil Lundstedt på textilsidan, och sedan ett par månader även för nye novalinman Hans Röstlund, som även svarar för norrlandsdistriktet. Den tredje och viktigaste personer när det gäller vårt showroom är Maja Cronsjö. Hon har den rätta förmågan att ta hand om våra kunder och gäster på ett sätt som gör att dom gärna återkommer. Då hon även är inredn.arkitekt, kan hon hjälpa till att lösa akuta inredningsproblem.

Under den varma årstiden serveras kalla drycker och visas kollektionen på vår takterass, med utsikt över Söders höjder, som imponerar mycket på våra utländska gäster. Har ni era vägar till Stockholm är ni naturligtvis hjärtligt välkomna att hälsa på, för att se hur vi har det.

Vi vill här passa på tillfället att önska alla i Kinna en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År från ett för dagen julkortslikt Stockholm.

*Bertil och Maja*