

till att ett ordentligt notställ blir inköpt till nästa konsert, så att de agerande musikerna ej skall behöva be om det. I detta fall lyckades man få fram ett ställ, men detta var tyvärr trasigt.

FRÅN BIOFRONTEN intet nytt, en stor del av gamla fina filmer visas nu i repris i TV och glädjande nog kan vi återse våra svenska lustspelsfilmer med våra kända komiker från 30, 40 och 50-talet. Även utländska förstklassiga filmer återse vi med stor glädje. Naturligtvis kan vi ej undgå att dras med i den allt mer virvlande porrfilmsvågen och varför skulle vi här i Kinna förskonas? Vi såg "Kärlekens språk" här för någon tid sedan, en film med Inge & Sten plus alla sexprofeter, ett sex-tema med variationer och en orgie i färger. Slutomdömet av denna film kan bara bli ett, om än ej så vackert: FY FAN.

KONSTVERK har vi fattigt med här i Kinna. I den lilla parken vid Medborgarplatsen har placerats ett konstverk, en abstrakt sak något obeskrivbart. Konstruktionen är väl bra i och för sig och passar ju till modern bebyggelse och strama linjer med tanke på kommunalhusets stil och fasad. Men kan vi inte kosta på oss något som är typiskt för just vårt samhälle, vi har ju våra traditioner inom vävnadsindustrin, varför inte låta göra en staty av Väverskan t.ex. eller någon stor personlighet eller förgrundsfigur i vår bygd. Kiruna t.ex. har sin staty av Rallaren, Karlskoga har Järnbruksarbetaren som sin symbol, Göteborg har Sjömannshustrun o.s.v.

DEN UNDERJORDISKA VIADUKTEN under järnvägen, avsedd för gångtrafikanterna, har blivit en "Suckarnas Gång". Går man hemifrån en måndagsmorgon, pigg och utvilad och beredd att med glädje möta den nya veckans arbetsuppgifter, blir man snabbt nollställd i humöret, så snart man satt sina fötter i trapporna ned till gången. Ty där möter oss en vandalisering utan like, med ölburkar, krossade flaskor och lysämnesrör, fimpas, papper m.m. En papperskorg, som välvilligt ställts dit, söndersparkades till oigenkännlighet. Väggarna är nersmorda av potatismos och ett halvt tjog ägg, värt minst 4:50, fanns en dag i form av äggröra i trappan. Byggnadskontorets tjänstefolk vrider sina händer och river håret och gör tappra ansträngningar att städa upp, men ingenting tycks hjälpa. Man frågar sig, varför människorna gör det tråkigt för varandra, men blir ju bara ledsen och t.o.m. arg, när man ser saker, som ovan nämnts. Huru är det beställt med vett och sans hos den eller de, som åstadkommer denna förstörelse? Mitt råd är: sätt polisvakt nattetid eller stäng viadukten och bygg en bro över spårområdet istället.