

Kommentar från Hubert

Beddy berör trygghet i tillvaro och arbete, kamratskap, kontakt mellan olika befattningshavare i företaget, behovet av att ha ett meningsfyllt arbete, eller åtminstone att balansera ett rutinarbete med att man förstår och kan följa det färdiga resultatet, m.m.

Jag vill i första hand återropa de artiklar som var införda i föregående nummer av vår tidning, varav framgår att några större meningsskillnader i sak icke föreligger mellan Beddy och mig. Kontentan är väl att den bästa trygghetskänslan uppnår man, om alla har vetskap om att samtliga vi som arbetar i företaget, efter bästa förmåga fullgör sina arbetsuppgifter, även om detta skulle innebära, att den personliga dagliga kontakten icke kan, av tidsskäl, komma ned på ett önskvärt personligt plan.

För övrigt när det gäller personlig kontakt tror jag, att det är viktigt, att alla parter samverkar och tar initiativ till denna.

När det gäller dessa problem och trivselfrågor i övrigt, så vore det bra, om även andra än Beddy och Hubert kunde skriva ned sina synpunkter i vår tidning. Vidare har vi ju våra förslagslådor, och om någon kommer på någon bra idé om någonting, som kan öka förståelsen för arbetet, trivsel m.m. så skriv gärna några rader och stoppa i lådan.

Hubert.

En liten maning till alla Kinnasandare.

Vi är några stycken som har gått in för att vi skall hålla vår kropp i trim. En liten maning till alla på Kinnasand. Det finns ingen som inte kan vara med i vårt gäng. Kom ihåg, att vi gör inte mer än att alla kan hänga med, glöm den känslan att Du är för fet eller för ovig, eller för dålig överhuvud taget och inte orkar med. Efter ett par gånger märker Du att konditionen har blivit bättre och Du känner en underbar känsla av tillfredsställelse i Din kropp. Kom ihåg, att är Du tränad, har Du större motståndskraft och Du känner Dig mer nöjd och belåten med hela livet.

En sund själ i en sund kropp är mottot.

Väl mött i gänget för motion.

Beddy & Co.