

SEN SIST

Så har vi då lämnat den långa kalla vintern 1969 och våren 1969, som äntligen kom, fastän den satt hårt inne, och midsommar och semester är nu ett minne blott. Värmeböljan, som slagit knockout på oss denna sommar, ser nu ut att förtona i en tyst och sval september-brittsommar, eller indiansommar, vilket man vill. Fortfarande är vi ännu lite sommarslöa i hjärnan, det är svårt att komma ihåg allt som passerat detta år, men med lite god vilja skärper vi tankeverksamheten och sätter igång datamaskinen.

HAMBURGS-UTSTÄLLNINGEN i april blev för Kinnasand en stor succé. Något liknande hade väl aldrig förr skådats i Västtyskland och alla, från högste man i Handelsdepartementet till minsta springflicka eller springpojke var begeistrade. Och nog fanns det argument för att denna utställning skulle bli lyckad: sköna, härliga tyger, Timo's trollkonstnärliga sätt att arrangera textilierna i underfundiga vinklar och asymmetriska upphängningar, så man skulle kunna tro, att man befann sig i upp- och nedvända världen. Sist men inte minst vikingarna fanns med, livs levande, i form av Inge Säter, skärande lax och renkött med kniven i högsta hugg och Annica, Britt-Marie, Kerstin m.fl., som sköna sköldmör serverande läckerheterna till förtjusta mässsbesökare.

Apropå renkött, kommer troligen denna beramade utställning att medföra vissa konsekvenser, ja kanske rentav nationalekonomiskt, i det att renstammen i Övre Norrland nu minskat katastrofalt. Sålunda har nu ett flertal renägare blivit ställda på bar backe på grund av denna åderlätning på renar, och har måst söka sin utkomst på annat håll. I en TV-intervju för någon tid sedan framkom det, att 20 familjer bosatt sig i Skåne och fått arbete i industrier där. Huru det är ställt med trivseln, kan väl kanske diskuteras, somliga har lätt för att anpassa sig till nya miljöer, andra åter längtar tillbaka till skogarna, forsarna, myrarna, renskiljningen och älgjakten. En gång om ca 100 år eller mera kommer upplagan av Sveriges Historia Genom Tiderna att innehålla ett kapitel om: Den stora folkvandringen 1969, som hade sitt ursprung i AB Kinnasands Hamburgsutställning.

MED BULLER OCH BÅNG, men också med flygande fanor och klingande spel har vi invigt vårt nyaste varuhus i Kinna. Den 5 juni upplät DOMUS sina portar för kunder från när och fjärran. Succén var inte att ta miste på.